

## *De verdronken man*

Man           Het was zo'n winter waarin de zee was dichtgevroren en wij nauwelijks nog van de visvangst konden leven. De zee was één grote ijsmassa. Toch waren er vissers die hun leven waagden en met slee en netten het ijs opgingen. Japie van Jaap was er zo een. Samen met Lammert van de Trossensnijder ging hij de bevroren zee op om te gaan botkloppen. Zij hakten daarvoor een grote bijt met daaromheen kleinere bijten. Met behulp van een lange lat zetten zij netten uit onder het ijs. Door met een houten klopper op het ijs te DREUNEN, werden de botten opgeschrikt en in de netten gedreven. Japie van Jaap was de beste botklopper van ons dorp.

Vrouw       Was het niet Japie van Jacob?

Man           Japie van Jacob?

Vrouw       Ja.

Man           Japie van Jaap.  
Op een koude morgen ging Japie van Jaap weer op weg met zijn houten klopper. Hij was vast van plan vandaag met een goede vangst terug te keren. Het was al een beetje gaan dooien, hier en daar dreven ijsschotsen, maar niets weerhield Japie van Jaap ervan om te gaan botkloppen samen met zijn beste maat, Lammert van de Trossensnijder.

Vrouw Lammert was toch niet van de Trossensnijder? Lammert was de zoon van Karelkje Snor van de Veermannen.

Man Lammert van de Trossensnijder had niets te maken met Karelkje Snor. Jij bedoelt niet Lammert maar Leendert, Leendert van Aaltje Lip.

Vrouw Aaltje Lip?

Man Ja, Aaltje Lip.  
Japie en Lammert kwamen aan bij het ijs. Ze hakten een grote bijt van 2 bij 2 meter, en meters verderop hakten zij op de vier hoeken kleinere bijten. Vervolgens zetten zij 20 netten uit van elk 16 meter lang.  
Ze begonnen te kloppen.  
Er gebeurde echter niets.  
Ze klopten en klopten, maar geen bot schrok wakker.  
Dat was Japie van Jaap nog nooit overkomen

Vrouw Volgens mij was Leendert er eentje van Lijpie Vik, Aaltje Lip was toch kinderloos?

Man Japie van Jaap dreunde als een bezetene op het ijs. Hij begon er zelfs bij te roepen. Misschien waren die botten wel immuun geworden voor dat gebonk.

Vrouw Ja, nee, Lijpie Vik...

Man Lammert dreunde in het begin nog ijverig mee, maar hij begreep wel dat Japie van Jaap nu begon te overdrijven....

Vrouw Nee, ja, Lijpie Vik.

Man . . . .Lammert probeerde Japie van Jaap tot kalmte te manen, maar hij sloeg er wellustig op los, zo wellustig dat ie uitgleed.

Vrouw Nee, nee, Lijpie Vik was er een van de Meutes. Nee, die kregen helemaal geen jongens. 12 meiden hadden ze daar. 12 meiden. . . .

Man Japie van Jaap gleed uit. . . .

Vrouw ..Keetje de Koegel, haar oudste, is toen nog met Dirkie de Danser getrouwd, toch?

Man . . . Japie van Jaap gleed uit en donderde zo in het ijskoude water. Lammert probeerde hem met man en macht naar boven te halen, maar Japie van Jaap glibberde uit zijn handen en verdween zo onder het ijs. Daar is ie verdronken. Lammert is toen naar de vader van Japie gegaan, Jaap dus, en naar zijn moeder, Jannie van Willem van Rooie Lau. Die was ontroostbaar, Japie was d'r enige zoon.

Vrouw Jannie van Willem van Rooie Lau? Wat zeg jij nou? Jannie van Bertus van Rooie Lau. Willem, die was van Jan de Tapper. Die is toen nog getrouwd geweest met Naadje de Kip, die van de Poela's.

Man Jannie van Willem van Rooie Lau heeft het toen in d'r kop gekregen, Ze wist niet meer wie of waar ze was en 's nachts liep ze met boetnaalden te zwaaien.

Vrouw Woonden de Poela's toen niet naast de Twee Klappoten?

Ja, dat moet haast wel, want daarnaast woonde Piet van Pappie.

Man JAPIE VAN JAAP

Vrouw Japie van Jacob.....

Man LAG MET ZIJN BOTTENKLOPPER ONDER HET IJS  
EN JANNIE VAN WILLEM VAN ROOIE LAU

Vrouw Jannie van Bertus van Rooie Lau.....

Man HAD ZICHZELF MET DE BOETNAALD IN DE BORST  
GESTOKEN

Vrouw En zo werd ze gevonden, dood, door ouwe  
Jacob.

Man Ouwe Jaap.